

Göcek Flottielje 1 week & 2 weken – roundtrip

Wie wil er niet een week zeilen in een van de vijf mooiste zeilgebieden ter wereld! Want vandaar uit vertrekken al onze flottieljes en in deze flottielje laten we jullie niet alleen alle mooie baaien van deze omgeving zien, maar bieden jullie ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een mooie wandeling te laten maken door de Saklikent Kloof, te raften, paragliden vanaf maar liefst twee kilometer hoogte of een mooie jeepsafari door de bergen behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Natuurlijk maakt de flottielje leidster wandelingen rond de baaien die we aandoen, om er een paar te noemen; Naar de waterval bij Bonuz Buku of de combinatie wandelen snorkelen bij 22 Fantoom Cove naar het badhuis van Cleopatra. De wandeling naar Kayakoy vanuit Coldwater Bay en ga zo maar door. Het hoeft natuurlijk allemaal niet, maar de mogelijkheden zijn er altijd. De uitstapjes zitten bij ons in de flottielje prijs inbegrepen en wij zijn ook de enigen die dit consequent aanbieden.

Wie wil na een lange reis niet even heerlijk bijkomen aan de bar bij het zwembad of in de hamam bij ons op onze nieuwe thuisbasis Fethiye. U kunt natuurlijk ook gelijk plaats nemen in een van de ligstoelen die voor u langs het water klaar staan. Hier is geen nee te koop als het op ontspannen aankomt.

Aan de overkant van de straat bevindt zich de supermarkt die graag al uw boodschappen voor u aan boord brengt. U heeft toch het genot om het zelf uit te zoeken, maar u hoeft er niet mee te slepen. 's-avonds kunt u heerlijk genieten van de uitstekende keuken hier en vooral het ontbijt mag zeker niet worden gemist.

Op zondag om 10 uur krijgt u van ons een uitgebreide briefing van wat we allemaal gaan doen en per dag geven we de mogelijkheden door van alle zaken die we rond het zeilen nog voor u kunnen doen.

We hebben geen vaste routes in deze flottielje, maar we doen altijd twee baaien aan en daarna weer een leuk stadje. Een vaste route heeft hier geen zin, want alles is op zijn eigen manier mooi hier. Wij zijn hier tenslotte ook niet voor niets neergestreken.

Op vrijdag meren we weer af in onze thuisbasis. Mensen die een beetje vroeg terug komen hebben dan nog voldoende tijd om de koningsgraven in de stad te bezoeken.

Voor de liefhebbers reserveren we dan het restaurant Megri in de oude bazaar voor het avond diner. Dit is een heel goed restaurant midden in het oude stadscentrum, op een plein onder een bladerdek. Heerlijk eten midden in de Turkse sfeer met kruiden- en tapijtwinkels, een goede barbier en voor na het diner leuke winkelstraatjes en een Barstreet voor de latere uurtjes. Of gewoon nog even heerlijk rustig op de boot van de sterren genieten.

Voor de mensen die twee weken hebben geboekt die kunnen tijdens de wissel natuurlijk ook naar één van de andere mooie baaien en dan haken die de zondag weer aan bij de flottielje.

Routes kunnen altijd worden aangepast afhankelijk van het weer of als we het gevoel hebben dat gasten aan bepaalde andere baaien meer plezier beleven.

Vluchten Dalaman – slechts 30 – 40 minuten vanaf Fethiye

Vluchten zijn eenvoudig zelf te boeken vanaf o.a. Amsterdam.

Via onder andere:

www.neckermann.nl

www.sunweb.nl

www.corendon.nl

www.transavia.com

LET OP: Vóór de reis moet al een visum geregeld zijn. Dit kan via de link: <https://www.evisa.gov.tr/en/> (Online visum aanvragen Turkije).

Let wel, het huidige paspoort of ID moet nog minimaal 60 dagen geldig zijn na afloop van het visum. Dit komt neer op zo'n 8 maanden na aankomst in Turkije.

Vertrekdata: 20 & 27 april, 4 & 11 mei, 1, 8 & 29 juni, 6, 13, 20 & 27 juli, 17 & 24 augustus, 28 sept, 5, 12 & 19 oktober en 2 november.